



GELOOF IN JONGEREN

Door Gerrit Houtman



'Dag en nacht bid ik voor jou. Dan dank ik God voor je. Als ik denk aan je tranen toen we afscheid van elkaar namen, verlang ik ernaar om je weer te zien. Want dat zou me heel erg blij maken. Ik moet steeds denken aan je eerlijke geloof, zoals je oma Loïs en moeder Eunice ook hadden. Ik weet zeker dat jij hetzelfde geloof hebt als zij. Doe daarom je best om de gave die je van God hebt gekregen, verder te ontwikkelen. Die gave heb je gekregen toen ik je de handen oplegde. God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.' - Uit de brief van Paulus aan Timotheüs (II Tim. 1:5-7 basisbijbel)

GELOOF IN DE TOEKOMST IS GELOVEN IN JONGEREN

Geloven in de toekomst, is geloven in de komende generatie(s). Dat is niet zo simpel omdat elke generatie met zijn eigen middelen en visie antwoorden probeert te geven op de vragen van zijn tijd. Wij ouderen begrijpen dan vaak niet met welke bril de jongeren hun tijd

bekijken en wij doen ook niet graag afstand van de bril waarmee wij onze tijd hebben leren bekijken. Willen we echter hoopvol de fakkel aan de volgende generatie overdragen, positief ons leven voltooien, zullen we op een hoopvolle manier naar de komende generaties moeten kijken, hun kracht en mogelijkheden zien en hen

erin bevestigen. Niet alleen dat zij goede keuzes willen maken, maar ook dat zij goede keuzes kunnen maken. Niet alleen dat zij scherp inzicht hebben in de factoren die hun tijds cultuur bepalen, maar ook dat zij op zoek zullen gaan naar de middelen om deze te beïnvloeden.

VOORBEELD VAN PAULUS

Paulus was ondanks het vele lijden dat hij tegenkwam heel hoopvol. Hij geloofde dat heel de wereld de boodschap die hij verkondigde zou omarmen (Fil.2:10) en in een van zijn brieven schrijft hij dat het evangelie overal in de wereld vrucht draagt en groeit (Kol.1:6). We kunnen dus heel wat leren van de manier hoe hij naar de toekomst en naar komende generaties keek. In het bijzonder zie je dit naar voren komen in de manier hoe hij zijn leerling Timotheüs coacht. Timotheüs was een wat timide leerling van Paulus, maar waar Paulus desondanks grote verwachtingen van had en aan wie hij een belangrijk leidersmandaat toevertrouwde. In het bovenvermelde gedeelte van zijn eerste brief aan Timotheüs maakt hij hem drie dingen duidelijk: Ten eerste laat hij zien **hoe graag hij hem ziet en in hem gelooft**. Hij heeft het over 'verlangen' en 'blijdschap' maar ook dat hij onder de indruk is van 'het oprechte geloof' van Timotheüs. Hij steekt dus niet onder stoelen of banken dat hij een sterke emotionele band had met zijn leerling en tegelijkertijd overtuigt hij hem van zijn geloof in hem en in zijn integriteit. Ten tweede herinnert hij Timotheüs eraan dat hij **de gave van de Heilige Geest** ontvangen heeft. In plaats van allerlei adviezen en leerstellingen over te dragen, heeft hij hem geleid naar de ervaring van de Heilige Geest. Het is die ervaring die Timotheüs van binnenuit zal motiveren en hem innerlijk een bron van energie geeft, een ervaring die veel belangrijker is dan aanwijzingen en bevestigingen die van buitenaf komen. Ten derde **bevrijdt Paulus hem van angst** door te zeggen hoe je de Heilige Geest herkent in je leven. Niet door angst te hebben, maar door de kracht, liefde en wijsheid op te merken die je gegeven is. Angst is volgens Paulus een kenmerk

van slavernij (Rom. 8:15), het tegenovergestelde van dat wat wij als vrije gelovigen mogen ervaren. Zijn dit ook niet de drie mooiste geschenken die wij aan de komende generaties kunnen overdragen? 1. In hen geloven, 2. Bidden voor de Heilige Geest (met de daaraan verbonden positieve beloften van God over hen uit te spreken) en 3. Hen van angst bevrijden. Laten we deze drie zaken wat uitdiepen.

GELOOF IN JONGEREN

In jongeren geloven wil zeggen, het goud in hen zien, de manier waarop zij hun weg in het leven zoeken bewonderen, hun idealisme opmerken en hen in de waarden die ze nastreven bevestigen. Uit allerlei onderzoeken is gebleven dat leerlingen die extra bevestigd werden door leerkrachten en opvoeders, ongeacht hun intellectuele mogelijkheden, betere resultaten haalden dan anderen. Bevestiging is geen beloning op goed resultaat, maar een van de voorwaarden om tot goed resultaat te komen. Natuurlijk doen we dat soms met zweet in de handen en knikkende knieën omdat we weten dat zij het anders gaan doen dan wij gedaan hebben. Geloven in hen is risico nemen, iets wagen, durven zien wat er nog niet is. Maar is het hele leven niet een reeks stappen in geloof nemen, durven wandelen op het water? Vraagt het leven niet voortdurend van ons dat we oude vertrouwde zekerheden loslaten en nieuw land gaan verkennen?

ERVARING MET DE GEEST

Bij Paulus hoort het gebed om de ervaring met de Heilige Geest standaard bij de vorming van jonge gelovigen (Efeze 1:17). Kennis is niet voldoende. Om te groeien is er meer nodig dan vertrouwen in menselijke mogelijkheden en inspanning.

De ervaring van bovennatuurlijke kracht en wijsheid moeten we niet pas aanbieden na een eerste ontmoediging of bij een geestelijke burn-out. Paulus denkt preventief en wil dat mensen deze gave vooraf ontvangen om de ontmoediging voor te zijn. Nu gaat het er niet om dat deze ervaring er een van sterke emotie is, al kan dat er wel het gevolg van zijn. **Nee, de vervulling met 'kracht van omhoog' is er een van een nieuw bewustzijn. Het besef dat je een nieuwe identiteit hebt gekregen, dat je kunt vertrouwen op een bron in jezelf, die niet van jezelf is en die toch tot je beschikking staat.** De Bijbel noemt het genadegave, een gunst die je niet verdient en desondanks toch krijgt. Wat we de jongere generatie ook kunnen verwijten is zeker geen hoogmoed. Ze zijn zich wel degelijk bewust van eigen falen en tekorten en hebben woorden van genade nodig om te kunnen groeien en moedig hun leven in handen te nemen. Hun ambitie ligt eerder te laag dan te hoog en we mogen ze aanmoedigen om meer te verwachten en zich uit te strekken naar hogere doelen.

HET WEGNEMEN VAN ANGST

Niet los van het vorige staat de bestrijding van de angst. Het grootste probleem waar wij mensen mee worstelen is onze angst, eigenlijk komen alle andere problemen daaruit voort. Angst voor de toekomst, angst voor ziekte, angst voor afwijzing en vernedering. Angst erkennen we niet graag. Dat vinden we zwak van onszelf en we schamen ons ervoor deze eerlijk toe te geven. Toch is Gods eerste bezorgdheid naar ons gericht op het wegnemen van angst. Bijna 400 keer klinkt in de Bijbel de oproep om niet bang te zijn. Sterker nog, elk gesprek van God met een mens begint met het wegnemen van angst. De Heilige Geest herken

je aan de afwezigheid van angst en de aanwezigheid van liefde. Ook bij de jongere generatie speelt angst een grote rol. Angst om te falen, niet goed over te komen, angst zich te binden, angst voor engagement. Veel jongeren die in therapie gaan, hebben angst-gerelateerde klachten. Mede door de druk van de neoliberale beloften die suggereren dat alles mogelijk is, lopen velen vast en raken gedesoriënteerd. Vervulling met de Geest, meer nog het luisteren naar de stem van de Geest zorgt voor onderscheiding. Ze leert de zachte stem van liefde, vertrouwen, genegenheid en zorg te onderscheiden van de stemmen van angst, druk en oordeel. Ze leert de stem van de goede Herder te onderscheiden van die van de dief, de stem van genade van die van het oordeel, de stem van vrijheid van die van moeten en dwang.

ONS VOORBEELD

Als jongeren naar ons ouderen kijken, wat zien ze dan? Zien ze dan een generatie die hoopvol in het leven staat? Een generatie die hoge idealen koestert, die dromen heeft en daar voor gaat? Of ziet ze een generatie die krampachtig naar zekerheden zoekt, het bestaande zoveel mogelijk in stand wil houden? Ziet ze als

gevolg daarvan mannen en vrouwen die hun dagelijks leven willen afschermen van de grote problemen om hen heen? Zien ze angst en zorg bij ons waar we geen raad mee weten? Zien ze een generatie ouderen die ooit enthousiast en met passie geloofsstappen durfde zetten, maar nu veilig aan de zijlijn blijft?

ESCAPISME

Een van de zorgwekkendste fenomenen die ik bij de oudere generatie bespeur is die van escapisme. Zoeken naar een ontsnapping uit de spanning die de uitdagingen van de huidige tijd bij ons teweeg brengt. Escapisme door de sprong vooruit te nemen en zich te richten op een spoedige wederkomst van Christus of opname. Het is niet zo moeilijk om in de ontwikkelingen van deze tijd allerlei eindtijdfenomenen te ontwaren, daar heb je geen geloof voor nodig. Daar hoeft je zelfs geen Bijbel voor te lezen, alleen maar de krant. Geloof vraagt echter om de contouren van het Koninkrijk te zien. Zaken te zien die je niet in de krant leest, maar die God ons wel belooft. Natuurlijk leven we in de verwachting van de wederkomst van Jezus. Maar Jezus komt wel als koning, om zijn rijk in bezit te nemen en de gerechtigheid van de hemel hier te laten zegevieren. Bereiden wij het koninkrijk voor

en richten wij er voorposten van op? Proclameren we een hemels koninkrijk op aarde of nemen we de wijk naar een koninkrijk in de hemel? Want laten we wel zijn, de jongeren kijken naar ons. Ze zoeken modellen, voorbeelden en aanwijzingen die hen helpen om de weg naar voren te vinden. Ze verlangen van ons dat wij de gids zijn die hen helpt een weg te zien in de jungle die voor hen ligt. Ze verwachten dat wij net als Mozes het pad door de zee wijzen, water uit de rots laten stromen en het manna van de hemel bidden. Dat wij de weg weten naar het beloofde land en hen er naartoe zullen leiden.

INFLUENCERS

Vandaag willen veel jongeren influencer zijn, niet alleen opvallen, tijdige effecten scoren en bijzondere producten aanbieden, maar ook cruciale veranderingen aanbrengen. De jonge generatie gelovigen die aantreedt zal er een van influencers zijn. Het zal een generatie zijn die antwoorden geeft op de emotionele en relationele noden van hun tijdgenoten. Het zal een generatie zijn die de barmhartigheid van God ruim zal verspreiden, relaties boven ideeën zal stellen en de prijs van genade zal betalen. Maar ook een generatie die antwoorden geeft op de milieuproblemen en



het maatschappelijk onrecht. Een generatie die niet alleen wijst op de weg van de aarde naar de hemel, maar ook op de weg van de hemel naar de aarde.

PROFETIE

Paulus wijst op het belang van profetie bij het opbouwen van de kerk. Het spreken van woorden van bemoediging, opbouw en troost. Woorden die richting geven en hoop. Voordat de profeet Ezechiël in een dal van beenderen een leger van gezonde mensen ziet (Ez.37:1-14), moet hij over de beenderen profeteren, uitspreken wat er nog niet is, een beeld vormen van gezonde lichamen. Zo is het ook onze taak om te profeteren over de komende generaties. Met de ogen van God naar hen kijken. Uitspreken wat God met hen van plan is.

Persoonlijk zie ik twee kenmerken die de jonge generatie christenen zal laten zien. Ten eerste zullen ze de genade van God ruimhartiger ten toon spreiden dan wij ooit hebben durven dromen en ten tweede zullen ze leiders zijn en dat van godswege doen met een autoriteit niet eigen is aan henzelf en die ons verbaasd zal doen staan.

STRIJD

Het Koninkrijk breekt baan in deze wereld maar geweldenaars grijpen ernaar, zegt Jezus. De toekomstige generatie krijgt het allemaal niet cadeau, het leven met God is geen verblijf op een cruiseschip of in een wellnesscentrum. Als het Koninkrijk van God baan breekt, moet een ander rijk plaats ruimen en dat zal niet vanzelf gaan. Wereldwijd wordt 1 op de 10 christenen vervolgd

en ik vrees dat dit niet minder zal worden. Bovendien zal er een grote mentaliteitswijziging moeten plaatsvinden wil de mensheid haar egoïstische en narcistische houding loslaten en goede zorg gaan dragen voor de schepping. En laat het de kerk van Jezus zijn die het patent heeft op die innerlijke verandering/bekering die er nodig is. Elke omwenteling kost echter strijd. Laten we de jongere generatie daarom bemoedigen met sterke woorden en grote beloften, die bij hen elke angst voor moeite en strijd zal overwinnen. Laten we vertrouwen uitspreken in hen, in de toekomst, maar vooral in God die Zijn plannen uitvoert en alles onder controle heeft. Laten wij door ons leven zien dat Gods Rijk de moeite waard is. Is ons leven voor hen een model van hoop?



KLEINE EN GROTE VERBOUWINGSWERKEN

BVBA

DAKWERKEN

JOHAN JACOBS

Kiefhoekstraat 4, 3941 Eksel

Tel. + Fax: 011/64.73.18

GSM: 0477/20.33.26



Een Kennismaking met pastoraat

GERRIT HOUTMAN

TE BESTELLEN VIA INFO@BETHESDA.BE